

DE GENDER, ANTOINETTE VAN DER VORST

De Gender: het verdwenen riviertje

Ssst, luister. Hoor je het kabbelen? Een beetje spetteren misschien? Een drupje? Onder je voeten stroomt 'ie namelijk... de Gender. Het verdwenen riviertje van Eindhoven. In de middeleeuwen stroomde het door de stad, zij aan zij met de Dommel. Die zie je op een mooie zomerdag nog wél schitteren in de zon. Of misschien gleed je er al wel eens overheen met je kano. Maar de Gender? Die ging ondergronds. En dat terwijl het riviertje in de middeleeuwen zo belangrijk was voor Eindhoven. Want waar water is, is leven.



Kijk: daar speelt Mariken met kleine Jannes aan de oever van het riviertje, hun voetjes nét in het water. Het is een warme, zonnige dag. Moeder wast hemden in de rivier. Een groepje koeien wil wat afkoelen en drinkt van het zacht stromende water. En daarginds, op de akker, zaait vader nieuw koren in. Uit de schoorsteen van de hoeve vlakbij kringelt rook. Mmm, lekker, er ligt brood in de houtoven.

'Kom, we gaan!', roept Jannes tegen Mariken. 'Storm en ik spelen riddertje bij de grachten vandaag.' Huppelend komen de twee aan op de Markt, waar de Gender ook overheen stroomt. Iets verderop, bij een van de grachten tussen de Dommel en de Gender in, trekt Jannes zijn houten zwaard. Hij verdedigt zijn stukje land als een heuse ridder tegenover zijn vriend Storm. De houten zwaarden tikken tegen elkaar tot Jannes wint. Eindhoven blijft overeind. Mariken juicht.

De échte ridders van Eindhoven konden de stad in vroeger tijden ook goed verdedigen. Het water van Eindhoven hielp hen daarbij. De grachten, de Dommel én de Gender. Toen de stad groeide, maakte de grachten en de Gender langzaam plaats voor straten, pleinen, wijken. Ken je het Genderpark, de Genderbeemd? De Gender liet zijn sporen na. En is eigenlijk ook nog springlevend.

Toch gek hè, dat riviertje onder onze stad. Je krijgt er geen natte voeten van en toch loop je er wel eens overheen. En weet je: over een paar jaar hoor je het misschien wel écht weer stromen. Zie je takjes drijven en kleine beestjes zwemmen onder het wateroppervlak. Want er zijn plannen om het verdwenen riviertje weer bloot te leggen. Dat zo belangrijke riviertje van Eindhoven, waarmee het allemaal begon.